

Als ik je naam in het zand had
geschreven,
hadden de golven hem na korte tijd
uitgewist.

Als ik je naam in een boom had
gegrift,
was de schors met de tijd vergaan.

Als ik je naam in marmer had
gekapt,
was de steen na veel tijd gebroken.

Maar ik heb je naam in mijn hart
geborgen,
en daar wordt hij voor de
eeuwigheid goed bewaard.

De familie dankt u voor uw medeleven.



Sterk zijn betekent soms dat je op moet geven.

Sterk zijn betekent soms dat je niet naar meer moet streven.

Het betekent soms dat je het moet laten gaan.

de heer

Jacques De Vleeschauwer

echtgenoot van mevrouw Rozette Limpens

Geboren te Optrakel op 14 juli 1946 en overleden in het A.Z. Glorieux te Ronse op 12 februari 2022
gesterkt door het ziekensacrament

We nemen in beperkte kring afscheid van Jacques in de aula van Uitvaartcentrum Geert.

Zijn asurne wordt bijgezet in de urnentuin op de begraafplaats van Nederbrakel.

U kan Jacques een laatste groet brengen van maandag 14/02 tot woensdag 16/02 in het funerarium van
Uitvaartcentrum Geert na telefonische afspraak tel. 055 42 03 80

Hij blijft verder leven in de herinnering van:

zijn echtgenote

Rozette Limpens

zijn kinderen

Murielle en Ansfried De Vleeschauwer - De Vylder

zijn kleinzoon en oogappel

Lennert De Vylder

zijn petekind

Brecht Van Der Heyden

Zijn zussen, schoonzus, schoonbroer, neven en nicht

De families De Vleeschauwer - De Stercke - Limpens - Haegeman.

Een woord van oprechte dank aan allen die Jacques met toegewijde zorgen hebben omringd.

Rouwadres: Uitvaartverzorging Geert t.a.v. familie De Vleeschauwer
Serpentestraat 1 - 9660 Brakel
online condoleren www.uitvaartverzorginggeert.be